

Lý Đông A và Hiểm Họa Đại Hán Mới

Posted by [chuyenhoavietnam](#) · Tháng Bảy 18, 2016 · [Để lại bình luận](#)

Nguồn: <https://changevietnam.wordpress.com/2016/07/18/ly-dong-a-va-hiem-hoa-dai-han-moi/>

Những cảnh báo của Lý Đông A từ 1943 về Đại Hán Mới

Hai bản tin dưới đây làm nhớ lại **những cảnh báo mang tính viễn kiến** của Lý Đông A hơn 70 năm trước về đại họa Đại Hán mới–những cảnh báo giờ đây đang trở thành hiện thực, tưởng như vừa mới đưa ra. Xin ghi lại để mọi người suy ngẫm.

Theo LĐA Tàu là địch nhân ủa cả Thái Bình Dương, đồng thời là kẻ địch sau cùng của dân tộc ta trước khi dân tộc ta phục hưng – ông gọi là “tối hậu địch nhân”. Và ông tin là dù thâm độc thế nào, Tàu sẽ bị “nội loạn ngoại xâm ê chề, để các dân tộc Mãn, Mông, Hồi, Tạng có cơ hội độc lập, các nước ĐNA sẽ hùng mạnh lên, và nếu đánh sang ta “sẽ không còn mảnh giáp mà về”

Chuyển Hóa

TQ công bố bản đồ mới, tuyên bố chủ quyền cả Hawaii: http://baomoi.me/thoi-su-quoc-te/tq-cong-bo-ban-do-moi-tuyen-bo-chu-quyen-ca-hawaii_tin531797.html

Đài Loan điều tàu chiến đến Trường Sa sau phán quyết La Haye: <http://vi.rfi.fr/chau-a/20160713-dai-loan-dieu-tau-chien-tuan-tra-bien-dong-sau-phan-quyet-cua-toa-an-la-haye>

Những cảnh báo của LĐA về Đại Hán mới

Chu Tri Lục 3 – Cương Lĩnh 2 – (1943)

1) ĐỐI TÀU

Trung tâm của quy luật lịch sử Tàu là: “Hữu đức giả hữu thổ”; hữu đức đây không phải là đạo đức, nhưng lấy ý nghĩa nghiêm ngặt của nó trong kinh sử Tàu mà giảng giải thì nó là lấy tài hóa thu nhân tâm. Cái quy luật đó đem phối hợp với ý chí của dân tộc ấy là “hưng Hoa diệt Di”, hình thành một cái định nghĩa của một tấm lịch sử xâm lược. Cái nguyên tắc chủ yếu ấy từ cổ

tới nay đã từng thực hành mà còn có thể nói có chứng cứ rằng vẫn thực hành.

Tôn Văn nói: "Ta phải đem các dân tộc Thái, Việt... liên hợp lại cùng chống đế quốc" (chú ý đến chữ "đem" và "liên hợp"). Ấy đấy sự liên hợp như vậy, nghĩa là đem mà thôn tính vào, tất nhiên cái truyền thống "thủ tại tứ Di" với cái thuật ngữ "sinh tồn không gian" làm cho người Hán ngợp đất Nam Dương nhiều nhất.

Còn nhớ Tôn Văn nói với cụ Phan: "Các ông bất tất phải làm, Việt Nam chỉ là một tỉnh của Tàu, chúng tôi làm xong thì xong". Cũng như họ Tưởng bây giờ nuôi mấy đứa Việt gian và nói rằng: Việt Nam là Tàu, Việt Nam để người Tàu làm giúp cho". Thử hỏi khi Tàu đổ bộ trên đất này, bao nhiêu quyền hành về tay Hoa kiều cả, binh sĩ bị hỗn hóa với lính Tàu thì thi hành kế gì để đuổi chúng về?

Dư luận dưới sự chỉ đạo của đảng Quốc Dân Tàu, nói về vấn đề Việt Nam chỉ có hai câu trên trăm nghìn muôn miệng là: Việt Nam là thuộc địa của Tàu, ta phải thu phục lại đất mất cũ của ta là Việt Nam.

– Giáo dục để nuôi cái xu hướng chính trị trong mầm mống nòi giống cũng chỉ có hai câu đó suốt từ ấu học đến đại học.

.....

– Chính Trị Địa Lý Bộ, tức là bộ tham mưu chính trị quy định chính lược và chiến lược. Bộ ấy ở Trùng Khánh năm 1940 lên tiếng ra bộ "Đông Á Địa Lý" quy định tám con đường phát triển của nòi Hán sau này:

- 1) Tây Bá Lợi Á.
- 2) Tây Tạng, Ba Tư.
- 3) Tân Cương.
- 4) Ấn Độ.
- 5) Việt, Thái, Miến, Tân Gia Ba.
- 6) Nam Dương liệt đảo.
- 7) Úc Châu.
- 8) Thái Bình Dương Đông liệt đảo, Hàn.

.....

Chính sách chiến hậu của người Tàu theo đúng như mục tiêu chính trị trên, đối trong hết sức tăng gia quân bị, trọng công nghiệp và đào tạo một quốc dân hoàn toàn Ban Siêu và Mã Viện thực dân, khi ấy đối ngoài phải tranh đòi quyền lợi Hoa hóa cho Hoa kiều và đối đãi với các nước phiên thuộc cũ theo

một chế độ mới. Sự Tôn Khoa yêu cầu ở Hoa Thịnh Đốn chiếm lĩnh Việt với Hàn chứng thực rằng họ muốn nối gót đế quốc, xây đắp một liên hiệp "Thập quốc" đòi đứng làm môi giới giữa Đông Tây (ngoại giao tay trên) và làm sức an định (tiếng thuật ngữ của đế quốc Anh) cho Đông Á (nghĩa là bá chiếm), đồng thời đòi thực hành bảo hộ mậu dịch chính sách (ăn cắp chính sách bloc).

.....

Hiện giờ đây nòi Hán đã và đang còn tiếp sẽ uy hiếp đến sinh mệnh ta. Chúng ta thử tính xem số Hoa kiều trong nước ngoài 60 vạn, hợp với số minh hương hơn 2 triệu, một số 3 triệu nội gián ấy trên mặt nhân chủng quen thói lấy vợ người mà giữ gái mình, ảnh hưởng tới sinh lý của nòi giống là thế nào? Sức lũng đoạn kinh tế của bọn Hoa kiều mới lớn, từ đô thị đến ngõ hẻm, từ tàu biển đến ghe sông, từ mỏ quặng đến đồng ruộng, từ bán gạo đến lạc rang, nhất nhất nắm trong tay bọn chiệc cả. Lấy sức tiền ấy mà giẫy thì dân chủ hay cộng sản, ba phần tư nghị viện với nội các giao tay người Tàu. Sự ngoại giao tay trên của người Tàu đi với các điều kiện xâm nhập muốn làm mưa gió thì làm trong ta, đủ cho chính trị của ta không phải chính sách Việt nữa, uy hiếp về quân sự càng lớn với nội ứng, ngoại hợp trên các chiến thuật tối tân ngày nay.

.....

Huống chi Nhật, Pháp chỉ là quân địch trước mắt chớp qua và quá độ, Tàu mới là quân địch sau cùng, tức là kẻ có thể quyết định diệt vong được mình. Chúng ta phải nghiên cứu, quan sát và đề phòng kỹ lưỡng quân địch tối hậu và sự đấu tranh với họ mới hẳn quyết định cái vận mệnh của mình. Những sách lược của chúng ta phải tính tới và tập trung vào vận mệnh tối hậu, nghĩa là vào quân địch tối hậu.

.....

5) ĐỐI QUỐC TẾ

Phải biết rằng độc lập riêng một mình có vững chắc hay không là nhờ ở sự đoàn kết của các độc lập riêng của các dân tộc trong một độc lập chung. Vì lúc bấy giờ Thái Bình Dương sẽ là một nước có một vận mệnh chung giữa sự xâu xé của các mặt Anh, Nga, Mỹ, Tàu, Nhật, Úc, Gia Nã Đại, Pháp.

Tàu trên nguyên tắc đã đứng ra làm công địch của Thái Bình Dương rồi, bất tất luận nhiều.

XUÂN THU – “CHIẾN HẬU”, 1943

“Anh với Mỹ trong cuộc lãn giải, như là khăng khít như thế, thực tại vì đại địch đương tiền, đại địch hiện nay là Đức, Ý, Nhật, đại địch tương lai là Nga, đại địch giải định cho tương lai nữa là Tàu. Tàu tuy bị gọi là một trong tứ cường nhưng mà sự bỏ lãn khinh miệt với sự dè dặt sự đề phòng càng ngày càng phải tăng. Cái hình thế nước Tàu phóng trông ra tương lai, 20 năm sau 1944 chẳng hay ho gì. Những dã tâm của Tưởng Giới Thạch biểu hiện từ trong ra đến ngoài rất đáng kinh khủng cho toàn nhân loại. Những vấn đề Tàu yêu cầu chiếm lĩnh Việt và Hàn ở Washington và yêu cầu các quyền lợi chính trị với kinh tế các phía có Hoa Kiều (nhất là Nam Dương) chưa đủ để cảnh tỉnh Anh, Mỹ hay sao? Tất cả tuyên ngôn đường mật chỉ là đánh lừa và là thừa cho những nhà quan sát chính trị, nhưng là những tài liệu rất quý cho những nhà học về tâm lý trên lịch sử và chính trị.” (“Chiến Hậu”, *Xuân Thu*, 1943)

Tham khảo thêm: Trung Quốc Thay Đổi Sách Để Tuyên Truyền Cho Trẻ Em Về Đường Lưỡi Bò -Căng Thẳng Biển Đông Sau PCA

https://www.youtube.com/watch?v=m4_tMKyIqe8