

Lời giới thiệu cuốn *Huyết Hoa*

Huyết Hoa rút trong Bộ Nhã, một trong sáu bộ Duy Dân Chủ Nghĩa Quốc Sách Thảo Án Toàn Pho do Gió Đáy trong Duy Dân Học Xã xuất bản, giấy phép số 1964 BTT/NHK/PANT ngày 12-5-1969. Mọi trích dịch đều phải có sự đồng ý của nhà xuất bản.

LỜI NÓI ĐẦU

Những văn bản trong tuyển tập này thuộc loại tiểu luận rút trong bộ Nhã của Thư Ký Trưởng Duy Dân Đảng Lý Đông A viết trong khoảng thời gian 1940 - 1945, giữa lúc Đệ Nhị Thế Chiến đang tiếp diễn và các phong trào dân tộc vận động tự chủ đang lên cao.

Lịch sử nhân loại phát triển bắt đầu đi vào một chiều hướng mới. Những văn bản này xác định chiều hướng đó trong sự nhận định tình thế thế giới và thời đại với con mắt của một lịch sử tiến hóa sử quan và bằng một công cụ nhận thức là "Duy Dân biện chứng" (xem tập *Xuân Thu*).

Từ những nhận định đó, một sứ mạng dân tộc và thời đại được đề ra cho người Việt yêu nước và giàu lòng hy sinh lại vốn có truyền thống đấu tranh chống áp bức và chia rẽ.

Trên nền tảng của thời đại, làm công việc khơi dòng lịch sử, người Việt phải "sống tái sinh" trong một tinh thần mới, với nếp nghĩ và nếp làm mới (xem tập *Bông Lau*). Người Việt bước lên "bồn gột rửa", trút bỏ mọi thành kiến, quay trở về kín gánh trong đáy hồn của lịch sử dân tộc sức sống và sức đấu tranh tâm lý (xem tiểu luận *Thần Linh Học, Sử Hồn*).

Người Việt làm cách mạng nghĩa là làm "công cuộc thay đổi thời đại" không thể không biết đến những thành bại của những cuộc cách mạng đã đánh dấu vào lịch sử tiến hóa của nhân loại, để rút lấy những bài học "máu" (xem tiểu luận *Huyết Hoa*). Bởi dân tộc là nhiều nhưng nhân loại là một, loài người xưa và nay vẫn "lướt lướt theo đuổi thực hiện một mẫu mực người lý tưởng trong một mẫu mực xã hội lý tưởng". Mỗi bước tiến của nhân loại há chẳng là những bước Duy Dân đẩy ư trên con đường phục hưng "con người"? Trong mỗi xã hội và ở mỗi thời đại riêng biệt? Những bài học máu còn là đảm bảo cho cuộc cách mạng Việt giữ được "nhân loại toàn tính".

Cách mạng Việt vì thế phải là một công cuộc có sáng tạo tính, khoa học tính, dân tộc tính, nhân đạo tính và biện chứng tính. Cách mạng Việt còn là cả

một thể hệ triết học đấu tranh, thống nhất khoa học, triết học và sử học, thống nhất lý luận và hành động. Nhưng ở đây, chúng tôi không làm công việc giới thiệu mà chỉ làm công việc trao truyền.

Mỗi bản văn trong tuyển tập tự nó đã có những giá trị mà bạn đọc tất nhận thấy.

Non ba mươi năm đã trôi qua sau khi những văn bản được viết ra, thời gian không làm mất giá trị thực tiễn của những bản văn đó đối với công cuộc cách mạng và mở thời đại của dân tộc chúng ta trên con đường sống còn và tiến hóa. Trái lại, thời gian với kinh nghiệm sống và tranh đấu càng làm nổi lên tính chất đúng xác và cần thiết của những công việc mà cách mạng phải làm, của con đường mà cách mạng phải đi với những phương thức và phương pháp mà cách mạng phải theo.

Nói như vậy không có nghĩa là những bản văn trong tập tuyển này đã chứa đựng toàn bộ một lý thuyết cách mạng với một chủ trương dân tộc và thời đại được vạch ra đầy đủ. Nhưng mà qua những dòng chữ là đã hàm súc những ý nghĩa căn bản thấm nhuần trong mỗi lời văn và mỗi danh từ được sử dụng.

Chúng ta càng nhận thức được sâu sắc bao nhiêu những ý nghĩa đó là đã tự mình tiếp nối được chắc chắn bấy nhiêu với một truyền thống của người Việt tranh đấu đời đời cho sự khởi nguồn và mở dòng sống của dân tộc.

Bởi qua những văn bản đó dào dạt tình yêu nước thương nòi và chan hòa lòng yêu thương nhân loại. Bởi đây là kết tinh của đau thương và tủ nhục. Dân tộc nào chịu đựng nhiều hơn và lâu hơn dân tộc Việt những tội ác của loài người? Và người Việt nào không từng cảm thấy trong lòng như 'chết đau thương' trước những đau khổ và tủ nhục của chính mình và đồng loại?

Hoa sen nở trong bùn và Chúa lên Cây Rút!

Đó là những điều kiện để hoa nhân ái nở trong lòng người Việt. Hoa nhân ái là hoa lý tưởng của cách mạng Việt.

Loài người đã làm cho thép nở hoa, hoa và năm nguyên tử! Người Việt chúng ta quyết đem lại cho loài người đóa huyết hoa, đóa hoa máu còn gọi là "ái hoa" và "trí tuệ hoa".

Sao cho yêu thương được chế độ hóa và thực tiễn hóa!

Sao cho toàn thể loài người được hưởng hương thơm của hoa nhân ái!

Đó là ý tưởng hiện thực trong việc làm của chúng ta trên đường phụng sự dân tộc và nhân loại.

Mùa hạ năm Kỷ Dậu

THÁI LĂNG NGHIÊM

Ghi chú:

Đây là Lời Nói Đầu cho cuốn *Huyết Hoa* - cũng là tên một tiểu luận và một bài thơ - của Lý Đông A đã được Gió Đáy xuất bản tại Sài Gòn năm 1969. Học Hội Thăng Nghĩa lấy Lời Nói Đầu này để riêng ra, sau khi chuyển cuốn *Huyết Hoa* thành bản *online* với các tiểu luận được sắp xếp lại, theo vần A, B, C và đặt tên là Tiểu Luận Thăng Nghĩa.

Sinh thời, ông Nguyễn Xuân Phước từng mong muốn giới thiệu tập *Huyết Hoa* đến với độc giả khi chưa có trang nhà Thăng Nghĩa Lý Đông A, bằng cách trích lại Lời Nói Đầu này của ông Thái Lăng Nghiêm, tức Nghị sĩ Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn Văn Tâm, đề tựa cho cuốn *Huyết Hoa* và một số tiểu luận của Lý tiên sinh để bình chú.

Độc giả có thể đọc lại tiểu luận *Huyết Hoa* với phần chú giải của Huỳnh Việt Lang trong Tiểu Luận Thăng Nghĩa, phần Tuyển tập Lý Đông A.