

Lý Đông A **Nhà Tư Tưởng Vĩ Đại** **Nhà Ái Quốc Chân Chính**

Lan Lam Sơn

Đất nước ta với ngàn năm nô lệ Giặc Tàu, trăm năm bị đô hộ bởi Giặc Tây, bao nhiêu năm nội chiến, nhưng dân tộc ta vẫn không bị đồng hóa, vẫn độc lập và vẫn hào hùng trong suốt gần năm ngàn năm. Đó là nhờ tinh thần yêu nước của toàn dân tộc: Dân tộc Việt Nam đã đoàn kết sau lưng quý anh hùng, liệt nữ, quý nhà chính trị đại tài, với các tướng lãnh và quân đội dũng mãnh hết lòng vì nước.

Vào thập niên 1940 của thế kỷ 20 một nhà tư tưởng vĩ đại, một người hết lòng vì tổ quốc, một trong những nhà ái quốc chân chính, tài ba đã đưa ra một chiến lược, một tư tưởng, một phương pháp giáo dục đặc biệt để không những dành lại Độc lập cho đất nước, mà còn xây dựng một nền dân chủ, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc, một xã hội: BÌNH-TRINH-HÒA để quê hương ta đời đời vững mạnh, nhân dân ta đời đời hạnh phúc, ấm no, công bằng thật sự. Đó là Cụ LÝ ĐÔNG A.

Lý Đông A tên thật là Nguyễn Hữu Thanh hiệu Thái Dịch, sinh năm 1920 tại làng Bối Cầu, xã Yên Tập, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Lúc 7 tuổi, gia đình gửi cụ vào sống trong chùa Phủ Lý Nhân. Năm 14 tuổi, cụ thi đậu Sơ Học Pháp Việt. Ra khỏi chùa, Lý Đông A (LĐA), lúc này vẫn mang tên Nguyễn Hữu Thanh (cho đến khi sang Tàu hoạt động mới lấy tên Lý Đông A). Với cụ, đất nước ta cực thịnh vào hai Triều Đại LÝ và TRẦN. Cụ luôn mong mỏi và tin tưởng có một lúc dân tộc ta sẽ phát triển về khoa học, kinh tế, quân sự, giáo dục, văn hóa để trở lại thời đại phú cường và người người ấm no, hạnh phúc.

Do đó Cụ đã đổi tên là LÝ ĐÔNG A, tức Lý Trần vì Đông và A ghép lại thành chữ TRẦN, viết theo Hán tự. Cụ Lý và các đồng chí của cụ bị cộng sản vây đánh tại Hòa Bình năm 1946. Cụ bị thất tung từ đó đến nay (xem chi tiết tại đây: Tiểu Sử Lý Đông A - <https://thangnghia.org/ly-dong-a/tieu-su/>).

Tư Tưởng của cụ Lý đặt nền tảng trên con người (NHÂN). Con người vốn dĩ đã có đặc tính NGƯỜI ngay từ nguyên thủy, vì thế cụ Lý nói về NHÂN ĐẠO (con đường đi của loài người) dựa trên NHÂN BẢN-NHÂN TÍNH-NHÂN CHỦ.

“Người tự chi phối lấy vận mệnh mình về đủ mọi phương diện để sống”

Nhưng đã là người có cuộc sống, thì con người ấy phải sống chung trong một Xã Hội. Muốn sống chung hạnh phúc lâu dài thì con người phải có Trí Tuệ (óc) và Tâm (Trái Tim).

Như thế: Giáo Dục, Văn Hóa, Khoa Học và Đạo Đức sẽ là nền tảng của Xã Hội.

ÓC và TIM (Trí tuệ và Tâm) sẽ giúp cho cuộc sống chung (xã hội) tốt hơn, phát triển hài hòa hơn và con người hạnh phúc hơn: Đó là tất cả những gì cụ LÝ mong muốn.

Muốn thế, giáo dục phải là điều tiên quyết. Không những giáo dục trong nhà trường mà còn phải giáo dục trong gia đình, ngoài xã hội, "bất cứ ai có điều gì dạy được thì đó là THẦY, ai có bất cứ điều nào cần học thì đó là TRÒ" và như thế bất cứ nơi nào cũng là TRƯỜNG. Theo cụ "Giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị".

Khi con người được giáo dục trở thành một **Thăng Nhân** (Thăng người mà trước hết phải thăng chính con người mình) thì xã hội mới tốt đẹp, vì xã hội ấy toàn những Thăng nhân. Xã Hội ấy đạt được ba yếu tố: BÌNH-TRINH-HÒA.

Người sống với nhau bình đẳng và công bằng, cư xử thủy chung với nhau trong mọi lãnh vực (gia đình, xã hội) và hòa đồng cũng như hòa ái cùng nhau - một xã hội tuyệt vời.

Khi sống chung trong một xã hội, đương nhiên đó là một quốc gia. Và Con Người với ý chí cầu tiến và trường tồn, chúng ta **phải** bảo vệ Quốc Gia khi con người là một Quốc dân.

Cụ LÝ nói: **Làm người, nhất là làm quốc dân, phải đứng dậy phục vụ cho quốc gia.**

Vậy là con người phải xây dựng một quân đội hùng mạnh, vũ khí tối tân, lòng yêu nước tuyệt đối, và kinh tế phồn thịnh. Giáo dục hoàn hảo.

Và để có thể vươn lên hưng thịnh như thời Lý Trần, ngày nay chúng ta còn phải bảo vệ tổ quốc, để chống lại kẻ thù truyền kiếp là Trung Quốc, mà cụ LÝ, từ năm 1943, đã cho rằng sẽ là kẻ thù nguy hiểm nhất, tối hậu nhất của dân tộc ta (*). Tình thế nguy hiểm ngày nay đang xảy ra tại Biển Đông và với âm mưu xâm nhập và thôn tính toàn bộ đất nước ta của Đại Hán mới đã cho thấy rõ viễn kiến này của cụ Lý.

VỚI NHÂN BẢN-NHÂN CHỦ-NHÂN TÍNH

VỚI BÌNH-TRINH-HÒA

VÀ nhất là với NHỮNG THẮNG-NHÂN.

Chúng ta có thể đảm bảo nền độc lập của Việt Nam muôn đời, nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc, dân chủ mãi mãi. Và ước mơ dân tộc ta trở về thời hưng thịnh LÝ-TRẦN của cụ LÝ ĐÔNG A sẽ được các thế hệ con cháu thực hiện.

Lan Lam Sơn

TB: Thưa quý vị, vì chiều dài bài viết và khả năng người viết có hạn, nên đây chỉ là một vài tóm tắt sơ lược về tư tưởng cụ Lý. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm, xin mời quý vị vào website THẮNG NGHĨA LÝ ĐÔNG A: <https://thangnghia.org/> hoặc liên lạc với Học Hội Thăng Nghĩa qua email dv2010@gmail.com

Chân thành cảm ơn quý vị.

(*) *Chu Tri Lục 3, Đối Tàu*, 1943, trang 29: "Huống chi Nhật, Pháp chỉ là quân địch trước mắt chớp qua và quá độ, Tàu mới là quân địch sau cùng, tức là kẻ có thể quyết định diệt vong được mình."

<https://thangnghiadotorg.files.wordpress.com/2018/03/chutriluc-version-layouted-nov2016.pdf>